



"DE KLINK"

Officieel orgaan en informatieblad
van het

GENOOTSCHAP
OUD ZANDVOORT

(OPGERICHT 11 DECEMBER 1970)

6e JAARGANG NUMMER 3

JULI 1986

Losse nummers f 3.50

Redactie-adres : Keesomstraat 269
2041 XK - Zandvoort - tel. 02507 - 14621

REDACTIONEEL

Ook in dit nummer van "DE KLINK" hebben wij weer een aantal berichten en verhalen bijeengevoegd, die allen met elkaar gemeen hebben, dat het gaat om de geschiedenis van Zandvoort en de geschiedenis, die door mensen werd gemaakt.

Een geschiedenis, die rijk genoeg is om bewaard te worden en waarvan het vernemen veelal interessant genoeg is om in ons blad op te nemen.

Hoewel wij maar 4x per jaar verschijnen, toch is het altijd weer een beetje hollen en rennen om alle gegevens tijdig bij elkaar te krijgen, zodat onze drukker aan het werk kan gaan en u uw vertrouwde blad weer door de brievenbus krijgt.

Door de omvang zijn wij natuurlijk ook beperkt in de opname mogelijkheden en daarom kan het gebeuren, dat verhalen die wij allang hadden willen publiceren ook nu weer niet aan bod kwamen.

Desondanks blijven wij onze lezers vragen om ons van gegevens eventueel foto's te blijven voorzien, wij willen heel graag ruim in onze kopy zitten.

Het spreekt welhaast vanzelf, dat wij ons heel erg aanbevelen voor uw kritieken op de inhoud eventueel de vormgeving van "DE KLINK". Wij willen voorkomen, dat wij in oude ideeën vastroesten en met uw aller hulp zal dat ook niet gebeuren.

Ook voor deze keer veel lees- en kijkplezier

H.

VAN DE VOORZITTER

Op 14 mei jl. werd ik door de Algemene Ledenvergadering gekozen tot voorzitter van het genootschap. Ik heb mij na veel wikken wegen en op aandringen van de overige bestuursleden toch kandidaat gesteld.

De historie van Zandvoort is mij van jongs af aan bijgebracht zowel door mijn grootvader Piet van der Mije en ook mijn vader Kors van der Mije en deze historie ligt mij zeer na aan het hart.

Dhr. Hilbers wil ik danken voor de jaren dat hij bestuurslid c.q. voorzitter is geweest en ons bestuur is blij, dat hij als redacteur van ons blad "De Klink" aan ons genootschap blijft verbonden.

Ik heet vanaf deze plaats ook welkom dhr. J. Attema, als lid van ons bestuur. Dhr. Attema is een "Zandvoort-kenner" bij uitstek zowel in heden als verleden en zal zich daarom gauw "thuis" voelen. Het niet vervullen van de nog openstaande bestuursvakature vind ik jammer en wij zullen blijven proberen iemand voor deze functie te vinden.

De voorzittershamer die ik kreeg aangeboden door dhr. J. Bluijs, voorzitter van de Zandvoortse Bomschuit Botenbouwclub en tevens penningmeester van ons genootschap en gemaakt van een spant van een oude Zandvoorts Bom, hoop ik weinig te gebruiken, want tesamen met U en mijn medebestuurleden werken wij aan de historie van Zandvoort



Christien Kemp- van der Mije

WELKOM NIEUWE LEDEN

==M.H.van der Mey - Gasthuishofje 9 - Zandvoort
= H.Heldoorn - Nic.Beetslaan 22 - Zandvoort
= Fam. V.Rügebregt - Voltastraat 16 - Zandvoort
= P.Zwaanenburg - Schalkwijker 119 - Haarlem
= Mevr. B.Paap - Nic.Beetslan 8 - Zandvoort
= Hr/Mevr. R.Reemeijer - Zuiderstraat - Zandvoort
= F.J.Dros - Koninginneweg 24 - Zandvoort

Wilt u meewerken om ons genootschap groter te maken, dan is een opwekkend woord bij familie of vrienden soms voldoende. De minimum jaarlijkse bijdrage is f 15,--.
U kunt gebruik maken van onderstaande kaart.



GENOOTSCHAP
OUD ZANDVOORT



van lennepweg 14-1

2041 1g zandvoort

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

Zoals in onze vorige Klink was aangekondigd, werd op 14 mei de Algemene Ledenvergadering gehouden, die nu eens plaatsvond in strandtent no.8 "Trefpunt" van de hr.J.Paap. Waar de historie van Zandvoort zou nauw betrokken was - en nog is - met de zee, was het houden van een vergadering aldaar een zeer goede keus.

In een zeer aangename en vlotte sfeer werden de noodzakelijke huishoudelijke agendapunten afgehandeld en het bestuur had het kennelijk naar de mening van de aanwezigen zo goed gedaan, dat grote discussies niet nodig waren. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 26-4-'85 en het jaarverslag over 1985 werden ongewijzigd goedgekeurd. Iets meer aandacht werd besteed aan het verslag van de penningmeester. Daarbij kwam nog het feit, dat de vorig jaar benoemde kascommissie niet kon functioneren. Allereerst door het overlijden van de hr.C.Zwaag en gezien de hr.Koper inmiddels in het bestuur was gekozen. De vergadering kon zich verenigen met het bestuursvoorstel om de jaarrekening onder voorbehoud goed te keuren en het verslag van de nieuwe kascommissie in de Klink te publiceren. De heren H.Holsteijn en A.Koning hebben inmiddels de boeken gecontroleerd.



Ondergetekende geeft zich op als lid:

Naam: _____

Straat: _____

Woonplaats: _____

Datum: _____

Voor hun bevindingen zie elders.

De bestuursleden mw.H.Harkamp-Bluijs, de heren T.Althuisius en Chr.Wagenaar werden bij acclamatie herkozen. Nieuw in bestuur werd opgenomen, de hr.J.Attema, die met een gezellig praatje zijn verkiezing accepteerde. De hr.Th.Hilbers, die niet meer herkiesbaar was fungeerde deze avond voor de laatste maal als voorzitter. In zijn plaats werd gekozen, Mevr.Chr.Kemp-v.d.Mije. Met een hartelijk welkom en een nieuwe voorzittershamer (een echt dameshamertje vervaardigd door de hr.J.Bluijs) werd zij door de scheidende voorzitter ingeluid.

Gemeld werd dat de ingebonden jaargangen van de Klink nu zeer snel gereed zijn, dat de gemeente positief zal reageren op verzoek om de film "tussen eb en vloed" te kunnen restaureren, dat het genootschap weer mee gaat doen met de historische markt in de Vleeshallen in Haarlem en uit de aanwezigen kwam het verzoek om toch vooral aandacht te besteden aan de periode tussen de beide wereldoorlogen. Met dankwoorden aan de scheidende voorzitter sloot de nieuwe voorzitter deze bijeenkomst en hebben de aanwezigen met grote interesse gekeken naar een zeer grote serie dia-beelden van de hr.Ab Bos, welke allemaal betrekking hadden op het Zandvoort na 1945 en de objecten welke inmiddels verdwenen zijn.. Een plezierige bijeenkomst.

BEGROTING 1986, GENOOTSCHAP OUD ZANDVOORT, GEPRESENTEERD OP DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 MEI 1986

<u>ONTVANGSTEN:</u>		<u>UITGAVEN:</u>	
CONTRIBUTIE'S	f 8.000,--	DIV. ABONNEMENTEN..f	240,--
ADVERTENTIE'S	f 1.150,--	GENOOTSCHAPSAVOND. f	755,--
RENTE	f 70,--	DRUKWERK	f 250,--
GIFTEN	f 50,--	VERGADERKOSTEN ... f	350,--
		ATTENTIE'S	f 150,--
		DE KLINK	f 2.250,--
		BEZORG- + PORTOK. f	1.350,--
		DIVERSEN..... f	275,--
		UITGAVE INGEBONDEN	
		KLINK f	350,--
	f 9.270,--		f 5.970,--
	=====		=====

FINANCIEEL OVERZICHT 1985, GENOOTSCHAP OUD ZANDVOORT, GEPRESENTEERD
OP DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 MEI 1986

ONTVANGSTEN:

CONTRIBUTIE'S, DONATIE'S f 9.806,90
RENTE f 64,17
ADVERTENTIE'S f 1.175,--
BIJDRAGE FILMFONDS f 125,--
VERKOOP KLINK f 42,--
SALDO 1984 f 5.048,83

f16.261,90

=====

UITGAVEN:

ONKOSTEN KLINK f 2.994,81
BEZORG- + PORTOK. ..f 1.404,75
GENOOTSCHAPSAVOND . f 483,--
VERGADERKOSTEN f 184,75
DIVERSEN (dia's/fotof 119,25
DRUKWERK f 166,60
ABONNEMENTEN f 266,--
ATTENTIE's f 137,65
TERUGSTORTING f 15,--
SECRETARIAAT f 57,20
ONK. PENNINGMEESTER f 68,40
SALDO 1985 f10.364,49

f16.261,90

=====

HET BESTUUR VAN HET GENOOTSCHAP OUD ZANDVOORT, ONTVING VAN DE KAS-
COMMISSIE HET NAVOLGENDE SCHRIJVEN (zie ook verslag alg. ledenverg.)

Zandvoort 4 juni 1986

Geacht Bestuur,

Op 2 juni j.l. heeft de Kascommissie, bestaande uit
de heren A.Koning en H.C.Holsteijn, de financiële administratie
over het verenigingsjaar 1985 gecontroleerd en accoord bevonden.
De Kascommissie déchargeert hierbij de penningmeester, J.M.Bluijs,
voor de gevoerde administratie.

De Kascommissie
voor deze

H.C. Holsteijn
H.C. Holsteijn



INGEBONDEN JAARGANGEN
THANS GEREED

Het eertijds schitterende idee
van de secretaris van het genoot-
schap om de eerste 5 jaargangen
van "DE KLINK" te laten inbinden
en de leden in de gelegenheid te
stellen om ook hun eigen nummers
van een prachtige omslag te voor-
zien, krijgt nu zijn bekroning
en wel door het feit, dat de Fa.
Alblas zijn werk heeft voltooid
en de boekwerken geleverd zijn.

Voor degenen, die gebruik hebben
gemaakt van het inschrijfformulier en dit formulier ook bij
het bestuur hebben ingeleverd, is hier de mededeling, dat men
het bestelde ingebonden boek nu kan afhalen en wel op het
adres van de penningmeester van het genootschap, de heer
J.Bluijs, Haltestraat 70. Het valt wellicht aan te bevelen om
vooraf even te bellen (14632).

Het gehele werk heeft toch voor het bestuur meer werk bezorgd
dan men had voorzien maar dat neemt niet weg, dat men nu zeer
tevreden is over het resultaat. Met grote nadruk gaat via
deze weg een compliment naar het adres van de Fa.Alblas, die
voor de uitvoering heeft zorg gedragen. Al met al wederom een
stukje historie in aantrekkelijke verpakking gerealiseerd.



GESCHIEDENIS KOSTVERLOREN-
PARK NU IN BOEKVORM

Het moet voor de Zandvoortse le-
zers van ons blad niet moeilijk
zijn om de titel van dit artikel

in verband te brengen met de eenvoudige tekening hierboven,
waarbij in een gestyleerde vorm een zgn. "bunkerwoning" is
weergegeven. Men moet dan wel in de loop van de laatste 40
jaar eens een bezoek hebben gebracht aan het park Kostverlo-
ren en eenieder weet waar wij het over hebben.
De bouwwerken in het park - opgezet voor een triest tijdperk -

hebben inmiddels 40 jaar de functie van zomerverblijf gekregen en dit bijzondere jubileum heeft nu geleid tot het initiatief om de geschiedenis van het park Kostverloren op papier te zetten.

Het idee - en de uitvoering - tot deze arbeid mag worden toegerekend aan de heer J. Bakker, die reeds jarenlang de functie van voorzitter van "de bewonerscommissie van het Kostverlorenpark" bekleedt.

Het feit doet zich voor, dat in augustus a.s. het al weer 40 jaar geleden is, dat een groep Amsterdammers de bunkers in het park geschikt hebben gemaakt als zomerverblijf en dat men aldaar vele gelukkige vakantiedagen, maanden, jaren heeft mogen doorbrengen. Een woonsituatie, die toch wel heel bijzonder is, want een bunker is nu eenmaal niet als vakantieverblijf opgezet. Ver van het drukke stadsgewoel en dan zo temidden van een zeer rijk geschakeerd natuurgebied, waar plant en dier je naaste metgezel is en de rust in overgrote mate aanwezig is, dat treft men in dit stukje Zandvoort aan.

De heer Bakker heeft echter niet alleen de geschiedenis van zijn eigen parkperiode willen beschrijven maar heeft duidelijk grote stappen terug gedaan in de geschiedenis.

Via de Heren van Brederode en Paulus Loot, de franse revolutie en De Favauge komen we in de vorige eeuw, waarbij de familie Quarles van Ufford een "Maatschap Zandvoorts Duin" in het leven riep om het familiebezit toch maar goed te beheren.

We krijgen dan een blik in de geschiedenis, die wij normaal aanduiden met - "vooroorlogse jaren". Het heehuis uit 1937, het "dierenpark", waarbij we dan terecht komen in de jaren '40-'45 en waar eigenlijk voor de huidige bewoners de echte geschiedenis begint.

Het bestuur van het Genootschap Oud Zandvoort heeft de gedachte om dit deel van Zandvoorts geschiedenis op papier te zetten belangrijk genoeg geacht om dit werk te steunen, zodat genoemd boekwerkje ook echt gerealiseerd kon worden.

De "bewonerscommissie" heeft zich inmiddels ook tot de gemeente gewend om financiële steun voor dit doel te verkrijgen.

Onze lezers wordt er op gewezen, dat men bij het bestuur van het genootschap kenbaar kan maken of men een dergelijk boekwerk in het bezit wil hebben. De intekenprijs is vastgesteld op f 11,50. Via de plaatselijke pers zal bekend worden gemaakt op welke adressen men vanaf augustus dit boekwerk kan kopen. Van harte aanbevelen.

ALLERLEI

*** Een goed bericht omtrent het filmnieuws. De gemeenteraad heeft onlangs positief besloten om ons verzoek tot deelname in de restauratiekosten te honoreren. U weet het gaat om de restauratie van de Zandvoortse speelfilm "Tussen Eb en Vloed".

Er wordt nu ook aan gewerkt om deze restauratie ook daadwerkelijk spoedig gereed te hebben. Een deelname in de kosten wordt nog steeds op hoge prijs gesteld.

*** De plaat op de binnenpagina van het aprilnummer van "DE KLINK" (strandgezicht van Hendrik Cornelisz. Vroom), kreeg een aantal reactie's. Een van onze lezers wil graag deze voorstelling naschilderen en kwam om een kleurenplaat. Een ander heeft zich rechtstreeks tot het Rijksmuseum te Enschede gewend om vandaar een originele foto van het schilderstuk in bezit te krijgen. Tot slot vernamen wij, dat naar alle waarschijnlijkheid van dezelfde schilder een soortgelijk schilderij hangt in het Frans Halsmuseum te Haarlem. Wie brengt ons daarover het juiste bericht?

*** U treft in deze uitgave geen rubriek FAMILIEHOEKJE. Wij hadden op dit moment geen geschikte foto, die voor dit doel ook bruikbaar was. Wel kregen wij op die foto m.b.t. de familie Van der Veld een reactie uit eigen familie, die graag in het bezit van deze foto wilden komen, gelet op de relatie, u ziet maar!

Wie levert ons een goede foto voor die rubriek?

*** Op de grote foto op de binnenpagina zult u helaas een aantal witte vlekken aantreffen, die weliswaar storend zijn maar ook op het origineel aanwezig waren. Dit materiaal kregen wij in bruikleen en hebben aan deze plaats niets willen veranderen. Het totale gegeven blijft er echter niet minder om



EEN INTERESSANTE FOTO UIT HET JAAR 1895, WAAROP TE ZIEN IS, HOE DE HEER JAN v.d.BERG ER MET VROUW EN KROOST OP UITTROK EN DAARVOOR EEN RIT MAAKTE MET HET ENGELSE RIJTUIGJE. HET JONGETJE OP DE TREEPLANK IS NU DE MAN, DIE ONS RUIM 90 JAAR LATER DIT VERHAAL VERTELDE. WE HEBBEN HET OVER DE HEER PIET v.d.BERG, WOONWACHTIG OP DE HAARLEMMERSTRAAT 12. DE WONING OP DE ACHTERGROND WAS VAN AUG.v.d.MIJE EN..... DIT HUIS ZOU NU STAAN IN HET HART VAN DE HALTESTRAAT!! TER ORIENTATIE: IN DE LINKERBOVENHOEK IS NOG ZICHTBAAR EEN DEEL VAN HET DAK VAN HET HUIDIGE REST. "DE KOUSEPAEL". DE GEMEENTE LIET IN LATER JAREN NIET TOE, DAT ALDAAR EEN BAKKERIJ GEBOUWD ZOU WORDEN. ZIJ KOCHT HET HUISJE OP EN LIET HET AFBREKEN. MAN LINKS OP DE FOTO WAS "Keesie van Schillegas" EEN BROER VAN EEN AANTAL JAREN GELEDEN OVERLEDEN "Pottekees" UIT DE KERKSTRAAT. (WORDT VERVOLGD)



DS. STRAATSMA KREEG EEN STRANDSTOEL

Jaren geleden verscheen in een landelijk ochtendblad een artikel onder bovenstaande pakkende kop. Toch op het eerste gezicht wel een wat vreemd opschrift, temeer als men bij lezing ontdekt, dat het prijkt boven een levensbericht, een soort "in memoriam". Het artikel blijkt dan ook geschreven te zijn naar aanleiding van het feit, dat dominee A.K. Straatsma in december 1970 op 84-jarige leeftijd te Wassenaar was overleden. Met name ouderen

zullen weten, dat deze vermaarde kanselredenaar met zijn gezin ook een vijftal jaren en wel van 1924 tot 1929 de hervormde pastorie te Zandvoort heeft bewoond. Deze laatste wetenschap mag ons al enigszins in de buurt brengen van eerder vermeld opschrift.... Maar eerst graag nog enkele opmerkingen. Tijdens zijn verblijf in Zandvoort was hij daar een bekende persoonlijkheid. In de vorige "KLINK" zagen wij ook zijn figuur bij de eerste steenlegging in 1925 van de toenmalige Wilhelminaschool.... Persoonlijk herinneren wij ons nog heel goed zijn logeerpartijen in het friese dorp Witmarsum. In de geest zien wij hem daar in de dertiger jaren vóór de oorlog met zijn vrouw nog het grachtenbruggetje betreden, dat voerde naar de statige boerderij, alwaar dominee z'n zuster als boerinne de scepter mocht zwaaien.... Zijn langzamerhand groter worden faamt dankt hij mede aan de omstandigheid, dat hij verscheidene romans op zijn naam had staan, waarvan het boek "De Gantelboer" het bekendste wordt geacht. Als we het wel hebben speelt genoemde friese boerderij in dit boek ook nog een rol.... Zijn algemene bekendheid in den lande vloeiende vooral voort uit zijn naderhand gehouden radiolezingen op de zondagavond in de rubriek: "Kent gij uw bijbel?". Boeiend waren deze lezingen van inhoud maar ook de aparte voordracht van het gesproken woord hield zulke avonden menig een bijna ongemerkt in de ban!

En dan die bijzondere stem van dominee Straatsma; van

andere mensenstemmen steeds onmiddellijk te onderscheiden. Hoe? We zien eerlijk gezegd geen kans dit op een juiste manier te omschrijven. Misschien kan in dit verband nog dienen dat de schrijver van het ochtendbladartikel onthult, dat hij en zijn kornuiten in hun jonge jaren de stem van dominee Straatsma trachtten te imiteren door met een leeg kopje voor de mond te praten. Nu het dus over deze stem gaat knopen wij thans mee ter verduidelijking van het opschrift ook boven dit "KLINK"-artikel aan bij de volgende anekdote, die de dagbladjournalist eens optekende uit dominee's eigen mond. In de Zandvoortse jaren was ook de familie Straatsma in de zomerdagen een groot liefhebber van de zeekant. Zo repte men zich op een morgen naar het overvolle strand, doch bij aankomst waren alle badstoelen naar het scheen al bezet. "Jammer, er zijn geen stoelen meer!" zo liet dominee zich ontvallen, waarop een badman zich haastig omkeerde en vroeg: "Bent u soms dominee Straatsma? "Nou, dan zullen we toch es kijken of we u niet aan een stoel kunnen helpen. En... aldus dominee Straatsma, er kwam een stoel....

Mevrouw Straatsma, die bij dit gesprek aanwezig was, bracht ook nog een voorval in herinnering. Na zijn emeritaat zocht dominee een huis, waarvoor hij zonder te zeggen wie hij was een makelaar belde, die prompt reageerde met de opmerking: "O, 'k hoor het al, met dominee Straatsma! Nou, maar dan..." En - zo vertelt mevrouw Straatsma, er kwam een prima bovenhuis.
Br.

NIEUWS VAN "DE WURF"

Op maandagavond 26 mei hebben een groot aantal leden van De Wurf een bezoek gebracht aan de - 350 jaar oude - museumboerderij van Oud Noordwijk.

In deze oude duinboerderij, welke direkt achter de reep gelegen is, werden de Wurfliden hartelijk welkom geheten door bestuur en leden van het Genootschap Oud Noordwijk.

Onder het genot van een bakkie met, door de dames zelf gebakken, lekkernijen ontstond er een gezellige sfeer, welke mede bepaald werd door de huiselijkheid van de oude boerderij-keuken welke practig is ingericht en als ontvangstruimte werd benut. Nadat de Noordwijkse dames en heren, met een uiteenzetting van hun dracht, waren voorgesteld, werd in twee ploeg-



gen een rondgang door het gebouw gemaakt.

Achter de keuken bevindt zich nog de originele stal met de werktuigen voor zowel de veeteelt als de bollenteelt gezien dit vroeger in deze omgeving de gecombineerde inkomstenbron van de duinboeren was.

De voorkamer wordt thans benut als kantoor voor de beheerder en hierin bevindt zich ook de kast met o.a. de kostbare oorijsers. De voorzolder is volledig benut voor het tentoonstellen van mooie oude prenten - foto's en scheepsattributen. Op de achterzolder (de vroegere hooizolder) treft men een geweldige verzameling oud speelgoed aan en hier heeft ook de modelbouwafdeling van het genootschap een deel van de zolder ingericht met ware meesterwerken van de vroegere Noordwijkse en Katwijkse vissersvloot, zowel de zeil- als stoomvaartuigen zijn hier in alle toonaarden te bewonderen.

Na een korte wandeling door het dorp werd ook nog even een bezoek gebracht aan het voormalige schoollokaal waar de modelbouwleden een permanente ruimte hebben toegewezen gekregen en waar, ook overdag, met veel ambitie de vroegere vissersvloot op een schaal van 1 : 20 weer tot leven wordt gebracht. Na terugkomst in de boerderij is onder genot van een drankje nog enige tijd gezellig doorgebracht. Voor de Wurfleden is het een geweldig fijn uitstapje geweest hetwelk met een tegen-

bezoek van onze Noordwijkse vrienden vervolgd zal worden. Wij willen de lezers van De Klink een bezoek aan deze Museumboerderij Oud Noordwijk dan ook van harte aanbevelen, het adres is: Jan Kroonsplein Noordwijk.

Openingstijden: dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Op zondag alleen 's-middags geopend. Telefoon 01719 - 17884-

K.J.Koper

Naschrift redactie

Het lezenswaardige artikel van De Wurf, willen wij deze keer begeleiden van een archieffoto, toen de folklorevereniging een uitstap maakte naar de Flevohof. Op de voorgrond 2 zeer bekende gezichten. Links Tante Engeltje Schweinsbergen en 2e van rechts Tante Pietje Draaijer. Beiden jarenlang trouw leden van deze vereniging maar inmiddels beiden overleden en die wij op deze plaats nog eens willen herdenken.

ZANDVOORTSCHE



BOMSCHUIT BOUWCLUB

Lange tijd heeft u niets van ons gehoord maar wij zijn nog steeds actief bezig.

Hoewel wij in Zandvoort zelf niet zo aan de weg kunnen timmeren, doen wij het buiten Zandvoort nog wel. Vele mo-

dellen, die gereed zijn, hebben wij o.a. op een open dag bij de N.Z.H. tentoongesteld.

Op de historische markt in Haarlem zullen wij aanwezig zijn. De belangstelling, die wij krijgen van de Culturele Raad voor Noord Holland en het Streekmuseum voor Zuid-Kennemerland is voor ons ook een aanmoediging om door te gaan. Zij allen vinden het werk wat wij doen UNIEK in de regio.

Wat wij moenteel aan het bouwen zijn kunt u iedere dinsdagavond zien tussen zeven en tien uur in de voormalige kleuterschool, Josina v.d.Ende, aan de Nic.Beetslaan.

In dit lokaal voelen wij ons best thuis en kunnen wij ook belangstellenden ontvangen, want daar hadden wij voordien geen ruimte voor,

Ook nieuwe leden en donateurs zijn van harte welkom

H.C.Bakker, secretaris

GENEALOGIE VAN DER MEIJ (3)

Tijdens de jaarvergadering in strandpaviljoen "Treftpunt" verscheen bovenstaande foto plots in de vorm van een dia op het witte scherm. - Zij bracht ons onmiddellijk op de idee om haar zo mogelijk in "DE KLINK" opgenomen te krijgen. De eigenaar Ab Bos bleek intussen spontaan bereid daarvoor zijn medewerking te geven. - De foto brengt o.i. namelijk wel zeer treffend in beeld datgene waarmee wij het artikel in het april-nummer afsloten, te weten het moment, waarop burgemeester Mr.H.M.van Fenema destijds de 100-jarige "Jans de Kraai" hoffelijk en behoedzaam meetroonde naar de raadzaal in het zandvoortse raadhuis voor haar huldiging ! De foto behoeft naar onze mening beslist geen verdere toelichting. Vooral bij aandachtige beschouwing spreekt zij voor zichzelf ...

Nog een paar aardige bijzonderheden uit een ver verleden, als vrucht van de grote mededeelzaamheid, die tante "Jans" bij haar leven kenmerkte. Opmerkelijk daarbij was hoe vaak zij sprak over de zogenaamde franse tijd aan het begin van de vorige eeuw. Zo vertelde zij met enige verve, hoe haar in 1789 geboren grootvader Jan van der Meij, tezamen met een zekere Zwemmer en een Jan van der Mije, beiden eveneens Zandvoorters, in 1812 de ontberingen had doorstaan van de bekende Russische veldtocht met de napoleontische legers. En in het bijzonder met hoeveel gevaren ook hun terugtocht was omringd geweest ... Deelname aan de tiendaagse veldtocht van het nederlandse leger van 2 tot 12 augustus 1831 onder de prins van Oranje (later Koning Willem I) tegen de opgestane belgen, bezorgde bedoelde grootvader wegens zijn moedig gedrag een Koninklijke onderscheiding ! Het was duidelijk merkbaar, dat de vechtpartijen in de Bloed- en Spekbuurt van Zandvoort op avonden voordat de vroegere vissersvloot op-



nieuw zee koos, ook op haar steeds een diepe indruk maakten. - Haar kennis omtrent het bestaan van een Vuurboet nabij het Ezelenpad - naam van een afgang naar het strand - en waaraan de tegenwoordige Vuurboetstraat achter de Boulevard Paulus Loot de herinnering tracht levendig te houden, heeft zij stellig gehad van haar vader Maarten, geboren in 1816 (overleden in 1879) en als toen 8-jarig meisje wellicht van haar grootvader viskoper Jan van der Meij (overleden in 1863). De vuurboet werd met kolen gestookt ten tijde van het verblijf van de vissersvloot op zee. - In de beginjaren van de vorige eeuw werd zij afgebroken om plaats te maken voor een ongeveer 9 meter hoge vuurtoren. Die stond op de plaats waar eens de vooroorlogse watertoren heeft gestaan. Deze vuurtoren komt dikwijls voor op de foto's van de heer A.Bakels Sr., toen deze als een der eersten reeds vóór de laatste eeuwwisseling het Zandvoort van toen fotografisch als 'ware "in kaart" heeft willen brengen. - En hiermee onderbreken we voorlopig even deze reeks. Te zijner tijd volgt nog een samenvattende slotbijdrage, waarin aan de tot dusver verzamelde afstammingsgegevens betreffende de familie van der Meij in het bijzonder aandacht zal worden gegeven. Bedoelde gegevens werden bijeengebracht door : mevr.N.v.d.Meij-v-d-Berg, Hoogstraat 56, 1781 LJ-Den Helder; tel.02230-19704



Een foto van de derde klas van school C, later Karel Doormanschool, enige tijd geleden afgebroken, aan de Parallelweg, nu Burg.van Alphenstraat. De foto dateert van omstreeks 1930. De namen van de leerlingen zijn :

Bank links, van voor naar achter, v.l.n.r.
Coby Jacobs; Gitella Elte; Annie Dekker; Elly Cohen; Jannie Moscoviter; Lucy van Amsterdam; Dida van den Bosch; Truus van de Geer; Leo Bakker; Gerard Allebes.

Middelste bank, idem.; v.l.n.r.
Bob Engelsman; Lex Hekster; Huig Molenaar; Hans Heide-
man; Dirk Drommel; Hans Stoker; Jaap Vaz Dias; Wim Schroeder; André Binnebeus; Piet Drommel.

Bank rechts, idem.; v.l.n.r.
Liesje v.d.Poorten; Tootje van Roon; Hilda Weber; Wim Tam; Jaap (Pete) Felleman;

Zus Padt; Maartje Koorn; David de Zwarte of de Swarte; Dolf Struch. De onderwijzeres is Juffrouw Koppen. -

De foto is van mevrouw Hilda Rawi - Weber, Boulevard Paulus Loot 83, alhier. Mevrouw Rawi wist er zelf nog de namen van 24 kinderen; een hele prestatie vinden wij ! Voor de aanvankelijk nog ontbrekende 5 namen, kreeg zij hulp van Dida van den Bosch, welke laatste ook op de foto voorkomt. - Jaap Felleman is tegenwoordig in de jazz wereld bekend als Pete Felleman. Als tragische bijzonderheden voegt mevrouw Rawi aan haar mededelingen toe, dat zij op de foto een elftal joodse kinderen heeft geteld, afkomstig van ouders, die destijds in de omgeving van de vooroorlogse Parallelweg woonden. Volgens haar staat wel vast, dat zeer weinigen van deze kinderen de gruwelen van de laatste wereldoorlog hebben overleefd. Zo is in elk geval van Dolf Struch bekend, dat hij, zijn moeder en broertje Henri in Bergen-Belsen zijn omgekomen. Zijn vader overleed in 1943 in Westerbork. - in de vorige "KLINK" stond een foto afgedrukt van een voetbalelftal uit 1937/38. De daarop voorkomende Harry Bloemendal is - aldus mevrouw Rawi - op 31 maart 1944 in Auschwitz om het leven gekomen. --



De in het Cultureel Centrum nog lopende expositie, die "de tas" als onderwerp heeft en die zich in een overweldigend grote belangstelling mag verheugen, blijft naar wij vernemen als zomerepositie overstaan tot augustus. Een eventueel tot dusver gemiste kans kunt u dus alsnog goed maken !! Bezichtiging wordt van harte aanbevolen -

BESTUURSSAMENSTELLING

<u>Voorzitter:</u>	Mevr. C.C.M.Kemp-van der Mije. Tolweg 29, 2042 EJ 02507 - 17201
<u>Vice voorzitter:</u>	Ir. C.J.Wagenaar, Kostverlorenstraat 23, 2042 PA 02507 - 13999
<u>Secretaris:</u>	J.Paap, Van Lennepweg 14 I, 2041 LG 02507 - 15967
<u>Penningmeester:</u>	J.M.Bluijs, Haltestraat 70, 2042 LP 02507 - 14632
<u>2e Penningmeester:</u>	T.R.Althuisius, Louis Davidsstraat 12, 2042 LS 02507 - 13534
<u>Leden contactadres:</u>	Mevr. H.Harkamp-Bluijs, Brugstraat 11, 2042 LG, 02507 - 16929
<u>Leden:</u>	J.Attema, Cort van der Lindestraat 2 flat 25, 2042 CA, 02507 - 14555 A.Koper, Willem Kloosstraat 9, 2041 BK 02507 - 18441

(alle bestuursleden woonachtig in Zandvoort)

Redactie-commissie van "DE KLINK"

De heren Th.B.Hilbers; P.Brune en J.Paap.

Kopij voor de uitgaven: januari, april, juli en oktober, dient resp. vóór 15/12, 15/3, 15/6 en 15/9 op het redactieadres te zijn ingeleverd.